

Vrijwilliger van de maand

De voetballerij staat bol van de poespas en de schijnwerpers. Er is echter één groep die hier helemaal níets van wilt weten: de vrijwilligers. In deze rubriek zullen de vrijwilligers van de Blauwwitten er toch aan moeten geloven, of ze nu willen of niet! Deze maand is het de beurt aan Ben Weinans, de man die maar liefst drie teams van Helpman traint.

Kort

Naam: Ben Weinans

Leeftijd: 67 jaar

Relatie? Vriendin

Favoriete club Eredivisie:

Ajax

Favoriete club Buitenland:

FC Barcelona

Huidige werkzaamheden bij Helpman:

Trainer van drie teams

(JO17/2, JO17/3, JO19/4)

en jeugdvoorzitter



Vragen

Hé Ben, hoelang loop je al rond bij Helpman en wat zijn je verschillende rollen geweest?

Weet het niet precies op dit moment. In ieder geval meer dan 20 jaar.

Hoe gaat het met de verschillende teams die je coacht?

Qua punten valt het resultaat wat tegen. Maar we doen niet aan uitslagenjournalistiek. Het zijn drie mooie teams, die ik train. Grote opkomst bij training en wedstrijden. B2 is meer een prestatie team en B3 en A4 meer recreatief. Maar ze gaan er allemaal voor.

Wat is het leukste aan trainer zijn bij VV Helpman?

Vind het heerlijk om op het veld te staan. En ook prachtig om deze leeftijd te trainen. We hebben steeds een helft van het hele veld en hebben dus alle ruimte om alle trainingsvormen uit te voeren. En we zijn bij Helpman trots, dat we nu 4 A- en drie B-teams hebben. We zijn pas tevreden als ze allemaal doorstromen naar de senioren

Wat zou jouw klus als jeugdtrainer nog leuker/makkelijker kunnen maken?

Eigenlijk helemaal niets. Het gaat perfect.

Je zit nu in de jeugdcommissie bij Helpman. Wat houdt jullie bezig?

Ben sinds begin dit seizoen voorzitter van het jeugdbestuur. Samen met nog 4 andere bestuursleden proberen we de voorwaarden te scheppen voor het goed functioneren van alle jeugdteams. Zorg voor goed materiaal, voor voldoende begeleiding, communicatie met ouders, activiteiten buiten de normale wedstrijden om en nog vele andere zaken.

Naast het jeugdbestuur hebben we ook een technische jeugdcommissie. Zij houden zich alleen maar bezig met het voetbal. Het aanstellen en begeleiden van trainers en het indelen van de teams zijn de belangrijkste taken. We hebben nu naast René Wollerich als technisch adviseur nog drie andere technische coördinatoren, die regelmatig tijdens de trainingen van de jeugd op het veld rondlopen. Zij bewaken het niveau van de trainingen en observeren ook spelers. Zo kunnen we ook zorgen voor een goede indeling van de teams.

Hoe ben jij bij VV Helpman terecht gekomen?

Lang geleden via de toenmalige jeugdvoorzitter, Leo Vermeend. Hij heeft me gevraagd om trainer te worden bij Helpman. Ik kende hem goed en had ook twee zoons van hem in de klas gehad. Helaas is Leo al lang geleden aan kanker overleden.

Wat maakt Helpman zo'n mooie club?

Vanuit mijn beroep als leraar ben ik gewend om met jeugd te werken. Dit heb ik dus in mijn vrij tijd uitgebreid om trainer bij de jeugd te worden. Ik heb zowel de mini's gedaan als de oudste categorie. De sfeer bij deze club is heel prettig. Zowel de kinderen, jeugd, ouders als de collega trainers. Er is veel waardering van ouders voor wat je doet bij de vereniging. Ook trouwens van de spelers zelf. En daarom blijf ik nog wel even bij deze "familieclub"

Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis. Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar michiel.rusch@hotmail.com

We hebben al meerdere keren gelezen in dit blad, dat het aantal vrijwilligers voor VV Helpman een probleem is bij de club. Heb jij een idee hoe we dit probleem kunnen aanpakken? (behalve het direct vragen van mensen)

Het valt eigenlijk nog wel mee met de vrijwilligheid. Alle teams hebben genoeg begeleiding, er zijn nu gelukkig voldoende scheidsrechters, genoeg kantinepersoneel en ook de ranja/theedienst draait goed. We missen nog een paar gastheren/vrouwen op de zaterdagmorgen. En je moet echt wel vragen hoor ! Een mooi voorbeeld daarvan is, dat ik bij de eerste training in september een onbekende vrouw in trainingspak aan de kant zag zitten. En aangezien we nog met te weinig trainers zaten, vroeg ik of ze ook aan sport deed. " Ja", zei ze," ik voetbal bij Stadspark en mijn drie kinderen hebben bij Oranje Nassau gespeeld, maar zitten nu hier". Die mevrouw heet Karin en traint nu twee teams op de woensdagmiddag en is coördinator van de jongste jeugd. De mini's, J07 en J08. Als ik niet had gevraagd had ze nu nog langs de lijn gestaan.

Wat zou Helpman als vereniging nog kunnen verbeteren volgens jou?

Vooropgesteld wil ik zeggen, dat heel veel dingen goed gaan bij Helpman. En ik zie ook heel veel dingen, die nu verbeteren. Toch wil ik dit jaar nog meer aandacht aan de allerjongsten besteden. De mini's . Ik zie deze leeftijdscategorie als de etalage van onze club. Hier hebben de kinderen en de ouders het eerste contact met de club. En als die goed is, heb je er ineens een " reclamefolder" bij. Het praat rond. Dat is een mooi fenomeen, maar dan moet het ook wel goed zijn. We hebben natuurlijk die prachtige voetbalarena, maar inhoudelijk kan er nog wat worden verbeterd. En ook de communicatie naar de ouders. Daar gaan we dus nog even mee aan de slag.

Welke persoon bij Helpman staat je het meest bij, en waarom?

Ja, eigenlijk drie mensen, die een afspiegeling waren van de club. Leo Vermeend, Sina Dijkhuizen en Henk Meyboom. Ik heb ze alle drie goed gekend en ze hebben ontzettend veel betekend voor de club. Voor hun heel veel respect.

Heb je zelf eigenlijk wel eens gevoetbald? Zo ja, vertel iets over je voetbalcarrière.

Begonnen bij STA. Dat heet nu SC Ter-Apel. Was een snelle rechtsbuiten. Toen even gestopt en toen via Sellingen naar Velocitas, Amicitia en toen ook gespeeld bij Helpman. Twintig jaar geleden zijn mijn kruisbanden afgescheurd. Toen heb ik mijn voetbalschoenen aan de wilgenboom gehangen. Ook omdat ik een beetje heel moest blijven voor de gymlessen op school.

Heb je ook nog andere hobby's buiten het voetbal en Helpman? Zo ja, welke?
Tuinieren , reizen en het verzamelen van kerststallen .

Welke vrijwilliger moet volgende maand worden geïnterviewd worden en waarom?

Hij heet Elke en staat bijna elke zaterdagochtend als gastheer voor het clubgebouw in een oranje regenjas. Hij staat iedereen vriendelijk te woord en wijst ieder de weg. En ze hebben nog een tekort aan gastmensen/vrouwen. Dus de moeite waard om daar eens aandacht aan te besteden.

Ben, bedankt voor je tijd en bedankt voor al je energie die je in de club steekt!!

**WAT ALS
ALLE VRIJWILLIGERS
GAAN STAKEN**

Loesje

**Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis.
Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar
michiel.rusch@hotmail.com**