

# Vrijwilliger van de maand

De voetballerij staat bol van de poespas en de schijnwerpers. Er is echter één groep die hier helemaal níets van wilt weten: de vrijwilligers. In deze rubriek zal elke maand een vrijwilliger van VV Helpman tóch in de schijnwerpers worden gezet, of deze persoon het nou wilt of niet! Deze maand is het de beurt aan Jelke Hoekstra, trotse en enthousiaste vader van twee Helpman-spelertjes. Hij vertelt honderduit.

## Kort

**Naam:** Jelke Hoekstra

**Leeftijd:** 51 jaar

**Relatie?**

Gelukkig getrouwd  
met Dorine van den Tweel

**Favoriete club Eredivisie:**  
SC Heerenveen

**Favoriete club Buitenland:**  
Barcelona, Liverpool

**Huidige werkzaamheden bij Helpman:**  
coördinator bestuursdienst & participatie



## Vragen

**Hé Jelke, hoelang loop je al rond bij Helpman en wat zijn je verschillende rollen geweest?**

Zoon Jesper haalde z'n zwemdiploma en toen mocht hij op voetbal bij de mini's, trainen op de zaterdagochtend bij Ben Weinans. Dat was 2010. Voetbal in de puurste vorm, wat een plezier, en ouders hebben lol aan de kant. Met Hans-Henk Stiksma en Ton Massen aan de koffie langs de kant. Met Ton was ik leider van F6. Daarna ben ik 2 jaar wedstrijdsecretaris geweest, waarschijnlijk de meest onderschatte rol binnen een club. Eigenlijk ben je daar 45 weken per jaar elke dag mee bezig. Ontzettend blij en diep respect dat Jan Weegenaar deze rol heeft overgenomen!! Na die 2 jaar draai ik bestuursdiensten. Die houden in dat je op zaterdagochtend de wedstrijd opstart, teams ontvangt, spullen regelt voor velden en kleedkamers en vraagbaak bent. Vooral in de eerste uurtjes van de drukke zaterdag enorm intensief, maar ook ontzettend leuk om te doen. De coördinatie van die diensten plus de ouderparticipatie werd jaren gedaan door Jeroen Pronk en dat heb ik sinds deze zomer overgenomen.

### Je hebt twee kinderen die bij Helpman spelen.. Vertel daar eens over!

Jesper hoort eigenlijk nog in JO-17, maar speelt vervroegd in JO-19-3 onder de bezielende leiding van Leo Gonzalez. Ilse speelt in JO-13-4. Dat team heeft met Marcel Souisa, een technisch-tactische topper, Arthur Brouwer, de altijd positieve coach en stand-in all-rounder Patrick Bergs, waarschijnlijk het allerbeste begeleidingsteam wat er rondloopt bij vv Helpman. De kids zien voetballen is het grootste feest wat er bestaat in voetballand. Het plezier en ontwikkeling zijn het belangrijkste. Belangrijker dan resultaat. Als je ziet hoe Jesper zich ontwikkelt en hoe Ilse en haar team ècht leren voetballen. Das zo mooi. Eind november speelde Ilse d'r team op Kardingse, verloren dik omdat de tegenstanders enkele spelers hadden die solo goals konden maken. Maar er was maar één team die samen speelde en dat was Helpman!

### Wat is het leukste aan betrokken zijn bij VV Helpman?

Het is toch wel of je een beetje in een grote familie klusjes aan het doen bent. Het gaat op een gemoedelijke manier. Soms gaat het wat chaotisch, amateuristisch, maar altijd met de beste intenties. Leuk om daar onderdeel van uit te maken.

### Hoe ben jij bij VV Helpman terecht gekomen?

Op de Haydonschool gingen de voetballertjes naar Helpman of Be Quick. Wat we begrepen was het traditioneel de keuze tussen de volksclub en de rijkeluisclub. Dat werd dus Helpman. Ach, het zijn beide leuke clubs. We hebben meer gemeen dan wat ons onderscheidt. Maar nooit spijt gehad dat we kozen voor Helpman.

### Wat maakt Helpman zo'n mooie club?

Het voelt familiair, we doen gewoon. Hoe jong of oud je ook bent, je bent en blijft betrokken. De slogan "club voor het leven" vind ik echt heel passend.

**Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis. Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar [michiel.rusch@hotmail.com](mailto:michiel.rusch@hotmail.com)**

We hebben al meerdere keren gelezen in dit blad, dat het aantal vrijwilligers voor VV Helpman een probleem is bij de club. Heb jij een idee hoe we dit probleem kunnen aanpakken? (behalve het direct vragen van mensen)

Het tekort aan vrijwilligers lijkt een probleem van deze tijd van individualisering. Maar we moeten het ook niet overdrijven. Wanneer je bijvoorbeeld op een zaterdag kijkt hoeveel mensen zich belangeloos in zetten voor alle spelers en hun club, dat is indrukwekkend. Toen ik zelf in de E-pupillen zat was het ook wel eens lastig wie er naar de uitwedstrijden kon rijden. Het is in die zin ook wel weer een vraag van alle tijden.

Het allerbeste werkt het door enthousiast te zijn, plezier uit te stralen in wat je doet voor de club. Dat straalt af op je omgeving, waardoor mensen zeggen, goh, dat wil ik ook wel eens doen. Dat helpt 1000x beter dan met de wolven mee huilen dat niemand iets wil....

Wat zou Helpman, behalve het vrijwilligersaantal, als vereniging nog meer kunnen verbeteren volgens jou?

Ik zou het mooi vinden als we een jaarlijks toernooi hadden. Het van Ringen toernooi vind / vond ik mooi. En ooit was er het jeugdtoernooi tijdens Pinksteren met topjeugd. Ik zou het mooi vinden als we samen met Be Quick een Esserberg toernooi zouden organiseren, misschien zelfs een meerdaags event. Verder vind ik dat onze accommodatie (maar dat is meer aan de gemeente denk ik !) beter verdient. Als het meer dan 10 mm heeft geregend staat op zaterdagochtend op 5 plekken water in ons gebouw. Even als voorbeeld....

Welke persoon bij Helpman staat je het meest bij, en waarom?

Wat een moeilijke vraag. Tja, Henk in de kantine, de verpersoonlijking van alles wat Helpman is. Wat kun je iemand missen binnen een club.... Maar goed, dat is misschien te makkelijk. Ik ga voor Pim de Graaf. Jesper heeft hem meerdere jaren als trainer-coach gehad. Wat een bezieling, wat een passie. Altijd het plezier en ontwikkeling voorop en immer eerlijk. En altijd blijft die interesse.

Heb je zelf eigenlijk wel eens gevoetbald? Zo ja, vertel iets over je voetbalcarrière.

Iedereen in mijn dorp Haule, korfbalde. Ik ging verderop voetballen bij Haulerwijk. Leuke volksclub, recht voor de raap mensen, kort lontje. Prachtige tijd. Kampioen met de C's en A's. Speelde altijd laatste man en was aanvoerder. Mijn idool was Ruud Krol. Op mijn 18e scheurde ik banden in m'n rechterknie. Heb toen nog enkele jaren gekorfbald en scheurde toen de mediale band in m'n linkerknie. Sportcarrière dus in een pril stadium gestrand....

Heb je ook nog andere hobby's buiten het voetbal en Helpman? Zo ja, welke? Fietsen (afgelopen jaar 5000 km met daarin de Col du Galibier). Boerderij met koeien bij m'n broer. Live-muziek. Groningen is daarvoor perfect met Vera, Simplon, Oosterpoort enz. Jaarlijks daarom ook een lang weekend naar Rock Werchter.

Welke vrijwilliger moet volgende maand worden geïnterviewd worden en waarom?

De hele familie zou je kunnen interviewen, maar ik kies toch voor Hans Henk Stiksma. Voor mij iemand met passie, betrokkenheid en een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Jelke, bedankt voor je tijd en bedankt voor al je energie die je in de club steekt!!

**WAT ALS  
ALLE VRIJWILLIGERS  
GAAN STAKEN**

*Loesje*

**Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis. Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar [michiel.rusch@hotmail.com](mailto:michiel.rusch@hotmail.com)**